

Boekrecensie: Magic Nights (Bruce Springsteen)

Jochem Geerdink | Achtergrondartikelen | 15 juni 2009

Ken je dat, dat je uren zit te bladeren door een zojuist aangeschaft boek en bij iedere pagina kippenvel krijgt? Dat overkomt je bij het boek **Magic Nights**, een door het Nederlandse Bruce Springsteen internetmagazine **Be True** samengesteld boek over de 'Magic' tour van Bruce Springsteen en zijn **E Street Band**. Tot uren na de boekpresentatie in het Utrechtse café **Stairway To Heaven** gleden mijn vingers over de pagina's.

Magic Nights biedt een accuraat overzicht van alle concerten tijdens de tour die officieel begon op 2 oktober 2007 in het Civic Center in het Amerikaanse Hartford en op 30 augustus 2008 tot een einde kwam in The Roadhouse at the Lakefront in Milwaukee. Niet alleen een overzicht van de setlijsten, maar tevens ooggetuigenverslagen van Nederlandse fans, gastartiesten of leden van **E Street Band**.

Maar daar laten samenstellers Muriël Kleisterlee en Jos Westenberg het niet bij. Naast de prachtige verhalen en vaak exclusieve foto's, levert het duo dat in 1988 voor het eerst een concert van *The Boss* bezocht, ook indrukwekkende achtergrondverhalen. Naast een songanalyse en een geschreven 'making of' van het album **Magic** vind je bijvoorbeeld een ontroerend verhaal over de halverwege de tour aan huidkanker overleden toetsenist Danny Federici.

Al bladerend door **Magic Nights** komen alle herinneringen aan zelf bijgewoonde concerten van Bruce Springsteen en zijn legendarische E Street Band als vanzelf weer boven. De scheurende gitaren van Nils Lofgren en 'Little' Steven Van Zandt, de urgente sax van Clarence Clemons, de strakke drums van Max Weinberg en de rauwe zang van *The Boss* zelf, het spat van ieder van de 160 pagina's.

Magic Nights is een prachtig document, dat duidelijk met veel liefde en zorg is gemaakt. Het boek is verschenen in een oplage van 2000 exemplaren, kost 21,95 euro (exclusief verzendkosten).

Aanvullende info:

www.betrue.nl